

# 21 Raadsels voor in de Klas

gratis ebook van Rudolf Roos



**Verhalenverteller Rudolf Roos**

---

vertelt onvergetelijke verhalen  
helpt leerkrachten om onvergetelijke verhalen te vertellen



---

Je ziet ze denken...

Je hoort hun hersens kraken...

Je ziet de ogen fonkelen als ze naar je toekomen...

Je hoort het enthousiasme in hun stem als ze de oplossing gevonden hebben...

En je geniet mee van hun plezier bij het oplossen van een raadsel!

Over wie heb ik het hier?

Ik wens je veel plezier met deze 21 raadsels voor in de klas!

Rudolf (email@rudolfroos.nl)

---

Dit ebook is je gratis toegestuurd door verhalenverteller Rudolf Roos

Het is niet toegestaan om het door te sturen, te uploaden, kopiëren of op een andere manier te verspreiden, tenzij voor gebruik binnen je eigen school.

Alle rechten voor dit ebook berusten bij Rudolf Roos.

- 1** • Er vielen dikke stenen,  
die dansten zonder benen.  
Maar toen het dansen uit was,  
was er niet meer dan een waterplas.  
Weet jij het?



- 2** • Wat is aan het begin van het jaar dik?  
En aan het einde van het jaar dun?

- 3** • Welke noten zouden het wezen,  
die geen mens ooit eten kan?  
Ik ben het antwoord echt vergeten.  
Weet jij het soms? Ach, zeg het dan!

- 4.** Een wit laken  
op straten en daken,  
op land en op zand,  
maar niet aan de waterkant.  
Wat is dat?



- 5.** Welke koning draagt geen kroon,  
welke koning heeft geen troon?  
Welke koning zingt en fluit,  
en vliegt de bomen in en uit?

- 6.** Ik ben een parapluutje  
en ik houd van regenweer,  
maar niemand heeft mij nodig,  
dat verdriet mij zeer.  
Voor een kind ben ik veel te klein,  
ik zou wel goed voor een kabouter zijn.

- 7** • Wie suist en ruist en maakt gerucht?  
hoog op het dak, hoog in de lucht?  
Wie roept er in de schoorsteen: 'Boe!'  
Wie slaat er hek en straatdeur toe?



- 8** • Ik ben in de meeste huizen te vinden.  
Ik laat iedereen de waarheid zien en vlei niemand.  
Mijn grootste kunst is alles te verdubbelen.  
Wat ben ik?

- 9** • Wie volgt je, bij zon- en maneschiin;  
waar je ook loopt of waar je mag zijn,  
van voor, van achter en van opzij,  
maar altijd van heel erg dichtbij?

**10.** Ik heb een ezel zonder  
oren,  
zonder kop en zonder staart.  
Zonder poten, zonder ogen,  
en lopen vindt hij heel niets waard.  
Altijd staat hij stil en iets  
doen uit zichzelf, dat kan hij niet.



**11.** Ik blijf altijd vier jaar weg,  
om dan ineens te verschijnen,  
dan ga ik weer voor vier jaar verdwijnen,  
vertel me eens, of je weet wat ik zeg?

**12.** Wie laat mannen en vrouwen huilen,  
maar kan zelf geen traan laten?

**13.** Wat kan fladderen,  
maar heeft geen vleugels  
en is ook geen vogel  
of een vleermuis?



**14.** De kop van een kameel, het lijf van een mus  
en de staart van een muis  
vormen samen iets dat je wel eens aan je moeder  
geeft. Wat is dat?

**15.** Ik heb geen benen,  
toch kan ik staan.  
Wel heb ik armen  
en die wijzen aan  
wanneer Christel, Olav en Renske  
eindelijk naar bed moeten gaan.  
Wie ben ik?

**16.** Welke tanden hebben nooit ergens in een mond gezeten, en zijn zelfs nog nooit gebruikt om een hapje mee te eten?



**17.** Het komt in huis, maar het praat niet;  
het zit aan tafel, maar het eet niet;  
het gaat in het vuur, maar verbrandt niet;  
het gaat in het water, maar verdrinkt niet;  
het gaat naar bed, maar slaapt niet;  
het springt door het raam en dat breekt niet.  
Wat is het?

**18.** Welke steen is helemaal niet van steen?  
Heeft ogen maar ziet niks?



**19.** Ik ken een pan,  
waarin je niet bakken kan,  
niet stoven en niet koken kan.  
Wat is dat voor een vreemde pan?



**20.** Wie komen er, ook al loop ik traag,  
mij toch nooit voorbij,  
en blijven zelfs nog als ik zit,  
steeds achter mij?

**21.** Welk bord is niet van hout of steen  
en ook niet van metaal?  
Je hebt het heus wel eens gezien,  
je kent het allemaal.

# Antwoorden



1. hagel
2. scheurkalender
3. muzieknoten
  
4. sneeuw
5. winterkoninkje
6. paddenstoel
  
7. wind
8. spiegel
9. schaduw
  
10. schildersezel
11. 29 februari / schrikkelidag
12. ui
  
13. vlag
14. kus (k-u-s)
15. klok
  
16. tanden van een kam
17. licht
18. dobbelsteen
  
19. dakpan
20. je hielen
21. het bord van een spel